THE ORIGIN OF קרושה

We have already noted that in שבת ארץ ישראל was only recited in יום מוב on חזרת הש"ץ, while in יום מוב, it was recited during the week day יום מוב as well. There were other differences. The introductory lines of the קדושה were also different. The first line of מכרל יתנו לך according to the סדר רב עמרם גאון opened with the words: כתר יתנו לך began as described in the following:

מסכת סופרים פרק מז' הלכה מ'–וקמן שאינו פורס את שמע אינו יכול לומר קדוש ביוצר ביחיד, אבל בציבור עונה עמהם. וגדול שהוא פורס את שמע, יכול לומר קדוש, לפי שהוא כסודר, אבל קדוש של עמידה, כיון שצריך לומר נעריצך ונקדישך, אינו מן הדין לומרו פחות מעשרה.

In נעריצך ונקדישך. We also learn from נעריצך ונקדישך. We also learn from דבר שבקדושה, ארץ ישראל in דבר שבקדושה was considered to be a דבר שבקדושה. How did the two areas, ארץ ישראל and בבל develop such different views, practices and wording for ארץ ישראל? The answer is found by studying the sources that ארץ ישראל and בבל each based their practice of reciting קדושה.

In last week's newsletter we noted that the קדושה provides a form of קדושה provides a form of מנין that an individual can recite when he is not part of a מנין. It is the following:

סדר רב עמרם גאון סדר תפילה ד"ה קדושה ליחיד-קדושה ליחיד. ויאמר שלחני כי עלה השחר, אמר לו וכי גנב אתה או קוביוסתוס אתה, שאתה מתיירא מן השחר. אמר לו לא גנב אני ולא קוביוסתוס אני אלא מלאך אני, ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו. מסייע ליה לרב חננאל אמר רב, דאמר רב מלאך אמר רב שלש כיתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום. אחת אומרת קדוש ה' צבא-ות מלא כל הארץ כבודו. מתיבי, חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה שירצו, ואלו מלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם מחת ביום, ואמרי לה פעם אחת בחודש, ואמרי לה פעם אחת בשנה, ואמרי לה פעם אחת בשבוע, ואמרי לה פעם אחת ביובל, ואמרי לה פעם אחת לעולם. ולא עוד אלא שישראל מזכירין את השם לאחר שתי תיבות, שנאמר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד (דברים ו', ד') ואלו מלאכי השרת אין מזכירין את השם אלא לאחר שלש תיבות, שנאמר קדוש קדוש ה' צבא-ותמלא כל הארץ כבודו. ולא עוד אלא שאין מלאכי השרת רשאין לומר שירה למעלה עד שיאמרו ישראל שירה לממה. שנאמר ברן יחד ככבי בקר ויריעו כל בני אלהים (איוב ל"ח, ז'). תיובתא דרב חננאל אמר רב. אימא אחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש קדוש קדוש ה' צבא-ות מלא כל הארץ כבודו. והא איכא ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד ה' ממקומו. ההוא אופנים הוא דקאמרי לה. והא איכא ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד ה' ממקומו. ההוא אופנים הוא דקאמרי לה. ואי בעית אימא כיון דאיתיהיב רשותא, איתיהיב. ועמו ישראל ממליכין שמו ואומרין ה' ימלוך לעולם ועד.

The קרושה ליחיד that רב עמרם provides is borrowed from תלמוד בבלי מסכת חולין דף עמי בי provides is borrowed from אי עמי ב' is suggesting that an individual who is not reciting with a נמרא should recite the words found in קרושה by learning a segment of איז in which the

key words of קרושה are included. We can conclude that רב עמרם held that the מדרש held that the quoted by the אירב עמרם is the source for reciting קרושה because of ירב עמרם 's opinion that this segment of גמרא is a valid substitute for קרושה.

The מדרש that is quoted in בלי מסכת חולין דף צא' עמ' ב' is not quoted in מדרש הקדושה קדושה living in ארץ ישראל ארץ ישראל הושלמי הושלמי הושלמי ועמ' ב'-מכנף הארץ זמירות שמענו – כתוב בתשובת הגאונים תוספות-מסכת סנהדרין דף לז' עמ' ב'-מכנף הארץ זמירות שמענו – כתוב בתשובת הגאונים שאין בני ארץ ישראל אומרים קדושה אלא בשבת דכתיב (ישעיה ו') גבי חיות שש כנפים לאחד, וכל כנף הוא אומר שירה אחת ביום בששת ימי החול. וכשיגיע שבת אומרים החיות לפני המקום רבונו של עולם אין לנו עוד כנף. והקב"ה משיב להם: יש לי עוד כנף אחד שאומר לפני שירה שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו.

TRANSLATION OF SOURCES

מכת סופרים פרק מז' הלכה מ' הל

סדר רב עמרם גאון סדר תפילה ד"ה קדושה ליחיד-קדושה ליחיד-And he said: Let me go, for daylight is breaking. Jacob said to him, 'Are you a thief or a rogue that you are afraid of the morning?' He replied: 'I am an angel, and from the day that I was created my time to sing praises to the Lord had not come until now'. This supports the statement of R. Hananel in the name of Rab. For R. Hananel said in the name of Rab: Three divisions of ministering angels sing praises to the Lord daily; one proclaims: Holy, the other proclaims: Holy, and the third proclaims: Holy is the Lord of hosts. An objection was raised: Israel are dearer to the Holy One, blessed be He, than the ministering angels, for Israel sing praises to the Lord every hour, whereas the ministering angels sing praises but once a day. Others say: Once a week; and others say: Once a month; and others say: Once a year; and others say: Once in seven years; and others say: Once in a jubilee; and others say: Once in eternity. And whereas Israel mention the name of G-d after two words, as it is said: Hear, Israel, the Lord etc., the ministering angels only mention the name of G-d after three words, as it is written: Holy, holy, the Lord of hosts. Moreover, the ministering angels do not begin to sing praises in heaven until Israel have sung below on earth, for it is said: When the morning stars sang together, then all the sons of God shouted for joy! The opinion of R. Hananel is therefore refuted. — It must be this: One division of angels says: Holy; the other says: Holy, holy, and the third says: Holy, holy, holy, the Lord of hosts. But is there not the praise of 'Blessed'?— Blessed' is recited by the Ophanim. Or you may say: Since permission has once been granted it is granted. And G-d's nation, Israel crowns G-d as King by reciting: G-d will live forever.

Responsa of the Gaonim that the residents of Eretz Yisroel did not recite Kedushah except on Shabbat. They followed that custom based on a verse in Yishayahu, Chapter 6. The verse relates to us that the angels had six wings. With each wing the angels would recite one song each day of the regular days of the week. When Shabbat came, the angels asked G-d: G-d, we do not have any more wings with which to sing. G-d answered them: I have one more wing (the Jewish people) who will recite Shira for Me on Shabbat as the verse says: (Yishayahu 24, 16): From the uttermost parts of the Earth have we heard songs.